

Polonnaruwa

Polonnaruwa var tidligere en kongeby, hovedstad og regeringsby på Sri Lanka med en storslået forhistorie og monumenter. Selv om disse monumenter er ruiner idag, er Sri Lanka. Her mærker man virkelig historiens vingesus. En af kongerne fra Polonnaruwa, Kong Parakra-mabahu var berømt for at have opført mange kunstvandingsanlæg, ved hjælp af hundredvis af kunstige søer og kanaler, for at samle alt regnvand til opdyrkningen af markerne. Idag er der stadig nogle af dem tilbage som bruges den dag idag til afvanding af rismarkerne. Der ud over blev der også bygget hundredvis af bygninger såsom fordums strålende paladser, badeanlæg, skulpturer og prægtige templer af kongen og hans efterfølgere. Polonnaruwa er Sri Lankas anden ældste hovedstad. Her findes de bedst planlagte arkæologiske områder i Sri Lanka.



Ruinerne efter den gamle kongebolig er bygningen med det største arealvolumen. På et nærliggende arkæologisk museum er den oprindelige bygning opført i mindre målestok, og her kan det ses at den oprindeligt var 7 etager i højden. På museet kan ses en rekonstruktion af den oprindelige

bygning, som var på 7 etager, og hovedsagligt opført af træ. En fjendtlig invasion brændte bygningen ned, og tilbage står enkelte mure op til anden sals højde.

Polonnaruwa er et vidnesbyrd om Sri Lankas storhedstid. Den bliver kaldt "Junglens Versailles". Interessant er det også, at denne kongestad, indtil slutningen af det 18. årh., har ligget skjult under junglens tætte vegetation

The Mahavamsa (Great Chronicle) records the earlier period of the Sri Lankan, and Chulavamsa (lesser Chronicle), gives an accurate picture of the 'Polonnaruwa' period. Den stor krønike, kaldet Mahavamsa, registrerer den tidligere periode af den srilankanske, og Chulavamsa (mindre krønike), giver et præcist billede af den »Polonnaruwa" perioden.

Fra denne krønike fortælles at Aggabodhi IV (fra 667 til 685) AD var den første srilankanske konge, der boede i Polonnaruwa, og byen kom efterhånden til at blive "Kongernes bolig. Anuradhapura, the formal and administrative capital, was already a thousand years old, and kings increasingly favoured the new city of Polonnaruwa, and developed it. Anuradhapura, den formelle og administrative hovedstad, var allerede en tusind år gammel, men konger foretrak i stigende grad den nye by Polonnaruwa, og udviklet den. However it was the Cholas of South India who made Polonnaruwa the capital after looting and burning Anuradhapura in 993 AD. Men det var Cholas fra det sydlige Indien, der efter plyndringer og afbrænding af Anuradhapura i 993 e.Kr. gav det endelig skub til at hovedstaden blev Polonnaruwa.



King Parakramabahu I (1153-86) rejste Polonnaruwa til sine højder. He erected huge buildings, drained swamps and planted vast areas with crops, planned beautiful parks, created wildlife sanctuaries, restored earlier monuments & even undertook military expeditions against Burma and India. Han rejste store bygninger, drænet sumpe og tilplantet store arealer med afgrøder, planlagt smukke parker, skabt dyreliv helligdomme, restaurerede tidligere monumenter & selv påtog militære ekspeditioner mod Burma og Indien. Parakramabahu was the last great king of Sri Lanka. Parakramabahu var den sidste store konge af Sri Lanka.

Rankoth Vehera er den største stuba på Sri Lanka. Den er opbygget massivt – og derfor næsten urørlig overfor angreb udefra. På museet blev det i montre af noget mindre omfang – vist hvordan man på skulpturer og Buddha

afbildninger kreerede mindre hulrum, hvor kostbarheder kunne gemmes bort. Efter guidens udsagn skulle der i midten af denne massive bygning ligge værdigenstande, som bygherren ønskede at skjærme mod omverdenen. Det må vedgås, at gemmestedet er valgt med effekt, men samtidigt siger det noget om bygherrens forhold til værdier, der som her er praktisk talt utilgængelige – og således ikke kan anvendes stort, hvis praktiske eksempler på rigdomme – ønskes demonstreret – eller blot nydes for deres skønhed.



Nedgangen i Polonnaruwa

King Nissankamalla (1187 - 96), men hævdede selv at være en stor bygmester, var det ikke. And squandered most of the country's wealth trying to match his predecessor's deeds. Og spildt de fleste af landets rigdomme forsøger at matche sin forgængers handlinger.

Efter kong Nissankamalla død, fik Polonnaruwa at forfalde. Borgerkrige, almindelig lovløshed og konstant invasioner fra det sydlige Indiens Chola styre, og af Malaysiske barbarer, der plyndrede byen flere gange, ødelagde næsten den sociale struktur og religiøs orden i landet. A whole century after this were the 'Dark Ages' of Sri Lanka, a century from which few historical



I 1070 e.Kr. Singalesisk befriede kong Vijayabahu landet ved at besejre Cholas. Vijayabahu succeeded in repairing much of the irrigation system in the island, encouraged trade and brought some prosperity back to the country. Vijayabahu lykkedes at reparere en stor del af vandingsystemerne på øen, og bragte nogen velstand tilbage til landet, ved også at udbygge handlen. Det kongelige badebassin, der ikke er så lige til at brænde af for senere invaderende horder, kan vedvarende ses nedenfor ruinen. In 1070 AD the Sinhala King Vijayabahu I liberated the country by defeating the Cholas, and kept Polonnaruwa as his capital.

1 + 3 templer

Tæt ved den gamle slotsruin ligger et større område, hvor et enkelt, vedvarende aktivt tempel, ligger lidt for sig selv, mens 3 andre templer, opført af 3 forskellige herskere ligger på stribet et stykke herfra.

records survive. Et helt århundrede efter var det "mørke middelalder" på Sri Lanka. Et århundrede, hvorfra kun få historiske optegnelser er bevaret.

Hovedstaden blev flyttet til Kurunegala, og Polonnaruwa blev overvokset af junglen



Alle de gamle templer, paladser og monumenter er samlet på et mindre område, så det er nemt at besøge dem alle sammen. Stedet er meget smukt og er blevet berømt for at være backdrop til Duran Durans music video 'Save a Prayer'.

I de koncentrisk opbyggede templer findes hellige relikvier. De enkelte templer er opført i perioden 1065 – 1293 og omfatter de største steninskriftioner man kan finde i Sri Lanka.