

Negombo

Negombo ligger omtrent en times buskørsel fra Columbo, som er byen, man normalt ankommer til med fly.

I det meget tætbeholdede område er en række turisthoteller blevet opført direkte til stranden, hvor det Indiske Ocean kommer rullende med en vintertemperatur på badevandet mellem 25 og 30 grader.



Hotel Sunset Beach

Hotellet kan dårligt have en mere attraktiv placering for den solhungrende skandinav, som ankommer, mens sne og kulde dominerer på den nordlige halvkugle. Men 25 års borgerkrig og deraf følgende reduceret

turisttilstrømning – har sat sit tydelige præg.

Den almindelige standard – for det der normalt betragtes som luksushotel, kan Sunset Beach, slet ikke leve op til. Således fik op til flere af gæsterne tydelige spor efter angreb af lokale væggelus, og respekten for gæsternes behov for nattesøvn mærkede man ikke meget til, da der klokken 2 om natten pludseligt blev arbejdet med noget som lignede slagbor – og tunge ting blev flyttet omkring under stor larm i de tilstødende værelser. I den modsatte ende af hotellet kunne samme larm ikke registreres, men har trængte lyden af porcelæn, som blev slået mod hinanden i køkkenet til gengæld klart igennem.

Trods disse forstyrrende momenter, var hotellet en positiv oplevelse, og simpel hoved- og overslagsregning giver en rimelig forklaring på de logistiske mangler. Men omkring 30 dobbeltværelser – og med en ”aflyttet” indtægt på 200 dkr pr. værelse pr døgn – med fuld forplejning inkluderet, vil hotellet ved fuld belægning have en daglig indtægt på omkring 6.000 dkr. For denne sum, skal en stab på ikke under 25 arbejdere aflønnes, og selv om lønningerne i landet er rimeligt beskedne (en fabriksarbejder har det der svarer til ca. 1000 dkr om måneden – en skolelærer har omkring 1.500 dkr) – kan der ikke være meget at rulle med til renoveringer og istandsættelser.

Selve byen bærer også tydeligt præg af almindelig depression. I udkanten har man for mange år siden anlagt en meget ambitiøs forlystelsespark.

Et forlystelsestog, som vel engang var tænkt, som et muntert underholdningsmoment for de yngre generationer, står emballeret i gamle sække, som næsten er smuldret hen under vejrliget påvirkning.

- og det der skulle være et badeland, med terrasser og udspring – er nu kun til benefice for de lokale padde og varaner.



”Badeland”

Boderne, som sikkert var tænkt som livlige handelssteder. Med udbud af både fødevarer, driks og souvenirs – ligger øde hen. Enkelte handlende forsøger at slå sig op på tørre, sukkersøde popcorn – sukkerdrikke, bananer og ananas. Men mest er hele området karakteristisk ved romantiske par – som overalt i området, og de tilgrænsende mere tilvoksede områder – med udtelt glæde nyder hinanden selskab.



Lokale boder

Midt i det man kan være fristet til at kalde den almindelige ”elendighed” findes meget positive indtryk. Befolkningen er meget venlig, og synes trods de beskedne rammer, at leve et godt liv. Og så betyder de manglende turister i området, at man generelt ikke er så aggressive med hensyn til salg af lokale kreationer – eller tilbud om personlig guide til ublu priser.



Lokal Katamaran



"Togbane for de yngste"

Et beskedent tilbud om en halv times havsejls i de lokale katamaraner – var stort set eneste tilbud fra de lokale "strandløver"