

Jakriborg

Omkring 8 km uden for Lund i Staffantorp Kommune – grænsende op til den mindre by Hjärup – kan den kørende rejsende se en bemærkelsesværdigt række huse, der umiddelbart giver associationer til – en filmkulisse – eller om det ikke lige var her man mødte synet: En nordtysk Hansestad.



Et skilt ved vejen, som fører til ”kulissen” fortæller, at her ligger Jakriborg





Ad en smal, snoet vej når man så frem til Jakriborg, og associationen en tysk Hanseby bekræftes.



En lokal, i øvrigt en dansker, som man møder overalt i det skånske, fortæller, at byen er grundlagt med Lübeck, som forbillede, og husrækken har haft borgerhusene her som forbillede. Byen har sit navn efter en sammenskrivning af byherrenes navne; Jakob og Krister

Et kig ned ad hovedgaden – forstærker dette



Skønt byen er et almindeligt turistmål for blandt andet mange danskere, findes her ingen tilgængelige beskrivelse af byen, som vi må hente oplysningerne, fra tilfældige beboere, som bekvemmeligt alle viser sig at være danskere.

Af de spredte informationer – som vi må lide på – fortælles det, at projektet er kommet i stand, da 2 brødre arver 25 millioner kroner, og opkøber et større markområde, på den anden side af jernbanen, som går fra Lund til Hjärup – og siden videre til Malmø, og København, hvis det skulle være målet.

Byen har som sagt haft Lübeck som forbillede, men murene omkring byen er dog ikke så bastante som i denne by – må vel nærmest betegnes som symbolske.



Men ud over byporte – flere steder i området – er muren forsynet med en symbolsk svalegang, hvorfra indbyggerne har haft mulighed for at holde fremmede på afstand – ved at overdænge dem med sten, kogende olie, pile og hvad man nu ellers har brugt som våben.

Nu er blot symbolikken tilbage – og gennem byporten kan man ane togstationen, hvorfra man kan komme til Lund på 3 minutter og Malmø på 11.

Byen har et markant hovedstrøg – med et torv i midten.





På en almindelig hverdag er byen nærmest en soveby, hvor indbyggerne er på arbejde i de nærmest liggende større byer, Men i weekenden fortælles det, at der er liv på torvet, og en lokal bar har levende musik.

Det fortælles også, at alle enheder – både beboelse og erhverv – er lejemaal.

Den private beboelse har tilsyneladende de bedste betingelser, blandt andet med mange studerende fra Lunds Universitet – mens der er større udskiftning i erhvervslejemålene.



Det lokale supermarkedet, Tempo, som er en velassorteret butik, som strækker sig over flere huse, synes dog at klare sig rimeligt. Måske fordi butikken frekventeres af mange, som ikke bor i Jakriborg. Under alle omstændigheder, måske et tilfælde?, var de 5 handlende, som jeg forsøgte at udfritte om deres forhold til byen, alle udefrakommende .

Men de danskere, som mere eller mindre nød deres otium på skånsk jord, syntes alle at være tilfredse med den bilfri – og fodgængervenlige bydel.

De kunne sågar oplyse, at brødrene gik med planer om udvidelser ved at opkøbe marker, som lå i umiddelbar nærhed af den eksisterende bydel. Og ivrigt havde de andre – beslægtede projekter – på bedding andetsteds i Skåne.

For Sverigesrejsende, som besøger Skåne (der hvor flaget er rødt med gult kors) – er et besøg i Jakriborg at anbefale,

Til slut en række billeder fra den bilfri – med brosten belagte - by.









